

LAAT JE VERRASSEN - ELKE DAG EEN GEDICHT

Poëzie helpt je om woorden te vinden bij bijzondere gebeurtenissen in het leven: liefde, geboorte of dood. Maar er is voor elke dag een passend vers te vinden. Gedichten geven stof voor verrassende gesprekken. Door te spelen met poëzie vergroot je het taalbegrip, het taalgevoel en de woordenschat van kinderen. Je prikkelt de fantasie en de verbeeldingskracht.

Door wie?

Hans & Monique Hagen laten zien wat je met gedichten en versjes kunt doen in de klas. Hoe je samen met leerlingen kunt onderzoeken of een gedicht waar is of niet: kun je horen wat een ander denkt? Ruikt het groene kleurpotlood echt anders dan rood...?

Opbouw van de workshop:

Na een korte inleiding krijgt u tal van praktische tips, ideeën en werkvormen om direct met poëzie aan de slag te gaan in de klas. We proberen alles gezamenlijk uit en spelen tot slot een poëziespel.

Voor wie?

Geschikt voor iedereen die met groepen werkt en poëzielessen wil geven: startend/gevorderd, leerkracht/directie/IB/pedagogisch medewerker e.d.

Hans & Monique Hagen geven ruim 30 jaar poëzieworkshops en -lezingen op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en op pabo's. Ze schreven verschillende dichtbundels, waaronder *Jij bent de liefste* en *Nooit denk ik aan niets*.

Hans is schrijver van onder andere de boeken over Jubelientje. Hij kreeg de Gouden Griffel voor *De dans van de drummers* en de Woutertje Pieterse Prijs voor *Verkocht*. Monique presenteerde 15 jaar lang het jeugdprogramma *Het Klokhuis*. Gezamenlijk stelden ze de bloemlezing *Ik zoek een woord samen* - 167 gedichten over taal. Voor *Het Parool* schreven ze columns over poëzie, deze zijn gebundeld in *Poëzie hardop*. Hun laatste poëzie-prentenboek verscheen in 2020: *Daar ben je*, met illustraties van Charlotte Dematons.

Met vriendelijke groet,
Hans Hagen

www.hanshagen.nl